



Aandenken aan

Mevrouw

Mariette Wardenier

weduwe van de heer Maurice Simoen († 2013)

Geboren te Snellegem op 7 januari 1933 en
van ons heengegaan te Kortemark op 6 juli 2025.

Mama, meme,

waar is de tijd,
dat je voor mij zorgde als kleine meid.
Of uren in de zetel zat,
met je breiwerk de tijd vergat.
Later kon je genieten van mooie reizen.
Voor een koffie op zondag moest je niet lang peinzen.
Een toertje met de auto of de fiets,
een feestje hier of daar,
met je mooiste kleren stond je altijd klaar.
Sinds de dood van je man,
heb je getoond wat je kan.
Eerst in de 'Darpsmalen',
later in de 'Bottelarij'
was je er graag bij.
Kopje koffie met een stukje taart,
muziek of een spelletje kaart.
Daartegen zei je zeker geen nee,
ook op uitstap wilde je altijd mee.
Je hebt geleefd tot je laatste kracht.
Rust nu maar zacht.

Luc en Elisabeth
Francky en Marie-Kristien
Sofie

Danken u voor uw bliken van deelneming en gebed:

Luc en Elisabeth Simoen - Kyndt
Francky en Marie-Kristien Simoen - Desmedt

haar kinderen

Sofie Simoen

haar kleinkind

De families Wardenier - Reynaert en Simoen - Feys

